

ΟΜΙΛΙΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΝ

Τελετή Εορτασμού του Αγίου Νικολάου και της Επετείου των Νικηφόρων Ναυμαχιών των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13

Η σημερινή μέρα αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή για την ναυτική οικογένεια. Σήμερα το πανελλήνιο γιορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νικολάου, προστάτη των ναυτικών και το Πολεμικό Ναυτικό τιμά επιπλέον, την επέτειο των νικηφόρων ναυμαχιών της Έλλης και της Λήμνου.

Οι δεσμοί των Ελλήνων με τη θάλασσα είναι πανάρχαιοι. Είναι η φυσική διαμόρφωση του τόπου μας που καθοδηγεί τις δραστηριότητές των Ελλήνων προς το υγρό στοιχείο. Έτσι, είναι ανθρώπινο, μέσα στον διαρκή αγώνα του με την θάλασσα, ο έλληνας ναυτικός να νιώθει την ανάγκη της προστασίας του θείου, που για εμάς εκφράζεται στην ιερή μορφή του Αγίου Νικολάου. Η μορφή του Αγίου συντροφεύει τους ναυτικούς μας στις γέφυρες και τα μηχανοστάσια των πολεμικών και εμπορικών πλοίων, σε ώρες γαλήνης και σε ώρες φουρτούνας, σε ώρες εύκολες και σε ώρες δύσκολες.

Επιπλέον όμως, **τιμούμε σήμερα τις δυο νικηφόρες ναυμαχίες του στόλου μας,** οι οποίες επισφράγισαν την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο.

Η ναυμαχία στο ακρωτήριο της Έλλης στην Καλλίπολη, στις 3 Δεκεμβρίου του 1912, επέτρεψε την απελευθέρωση της Λέσβου και της Χίου. Η ναυμαχία που ακολούθησε στη Λήμνο, στις 5 Ιανουαρίου του 1913, μετέτρεψε το Αιγαίο κυριολεκτικά σε ελληνική θάλασσα. Η ελληνική επικράτηση στο Αιγαίο άγγιξε τους Έλληνες και ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης και το θωρηκτό Αβέρωφ, το θωρηκτό της νίκης, κατέκτησαν μία ξεχωριστή θέση στις καρδιές τους. Η αθρόα και αυθόρμητη προσέλευση των πολιτών κατά την παραμονή του πλοίου στη Θεσσαλονίκη με πάνω από 130 χιλιάδες επισκέπτες μέσα σε δυο μήνες, τα αιτήματα από όλα τα νησιά του Αιγαίου και τις παραθαλάσσιες πόλεις για φιλοξενία του ιστορικού πλοίου επιβεβαιώνουν την αγάπη αυτή, ακόμη και σήμερα μετά την πάροδο 100 χρόνων.

Σε όλους τους εθνικούς αγώνες, τους Βαλκανικούς Πολέμους, τον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καταδείχθηκε η τεράστια **σημασία της θαλάσσιας ισχύος για την ασφάλεια, την επιβίωση και την επικράτηση του έθνους**. Η θάλασσα αποτελεί το στρατηγικό βάθος της χώρας και το οξυγόνο του λαού της. Ελλάδα και θάλασσα είναι ένα. Επομένως ο ρόλος του Πολεμικού Ναυτικού σε μία χώρα όπως η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να είναι ξεχωριστός.

Κυρίες & Κύριοι,

η εποχή που ζούμε χαρακτηρίζεται από την **αστάθεια και την πολυπλοκότητα του γεωπολιτικού μας περιβάλλοντος**. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Πολεμικό Ναυτικό και ως εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής μπορεί με την παρουσία ενός Πολεμικού Πλοίου είτε να σηματοδοτεί τη σύσφιξη σχέσεων, είτε να αποσκοπεί σε προβολή ισχύος. Γίνεται λοιπόν κατανοητός **ο ξεχωριστός τρόπος με τον οποίον το Πολεμικό Ναυτικό συμβάλλει στην προάσπιση του εθνικού συμφέροντος**.

Βασική συνιστώσα της θαλάσσιας ισχύος της χώρας μας, εκτός από τα πολεμικά πλοία, **αποτελεί και το πανταχού παρόν εμπορικό ναυτικό**, η συμβολή τού οποίου σε όλους τους αγώνες του έθνους υπήρξε ανεκτίμητη. Σε καιρό ειρήνης, τα πλοία του εμπορικού ναυτικού μεταφέρουν περήφανα την ελληνική σημαία στους ωκεανούς, ως μόνιμοι πρεσβευτές της χώρας μας, ενώ ο εμπορικός στόλος συνιστά επιπλέον, βασικό μοχλό ανάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας.

Κύριε Υπουργέ

Το Πολεμικό Ναυτικό στηρίζεται για τη λειτουργία του σε δύο πυλώνες το προσωπικό και το υλικό.

Ζωή στα σκαριά, νόημα στα συστήματα που διαθέτουμε, μαχητικό πνεύμα στον Στόλο, δίνουν **οι**

άντρες και οι γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού. Μέρα νύχτα, στη στεριά και στη θάλασσα, με τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλουν, κρατούν αξιόμαχα τα πλοία παρά τις ελλείψεις, εκπαιδεύονται για να είναι πάντα ετοιμοπόλεμοι και εξασφαλίζουν την επιτυχή ολοκλήρωση των αποστολών, που αναλαμβάνει το Πολεμικό Ναυτικό. Η απόδοσή τους, η αγάπη τους για το ναυτικό και την Ελλάδα με γεμίζουν καθημερινά υπερηφάνεια και αισιοδοξία για το μέλλον.

Άνδρες και γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού,

Σήμερα, η πατρίδα απαιτεί από εμάς, επαγρύπνηση, προσήλωση στο καθήκον και διάθεση προσφοράς. Το «εγώ» του καθενός υποχωρεί μπροστά στο συλλογικό χρέος που έχουμε απέναντι σε αυτούς που μας παρέδωσαν την πατρίδα ελεύθερη, και απέναντι σε εκείνους που έχουμε υποχρέωση να τους την παραδώσουμε όχι απλά ελεύθερη αλλά και καλύτερη από ότι την παραλάβαμε.

Γνωρίζοντάς σας είμαι βέβαιος ότι σε κάθε περίπτωση θα πράξετε αυτό που πρέπει.

Κυρίες και Κύριοι,

Τίποτα δεν χαρίζεται και τίποτα δεν καταχτιέται χωρίς θυσίες. Και αν συχνά αναλογιζόμαστε τις πραγματικά δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει η οδυνηρή πραγματικότητα της περιοχής

μας, οι υπαρκτοί κίνδυνοι, και η υποχρέωση να παρέχουμε αίσθημα ασφαλείας που αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας καθώς και ετοιμότητα για τη διασφάλιση της εθνικής μας ακεραιότητας.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι προσπάθειες για την ενίσχυση του στόλου πρέπει να είναι διαρκείς.

Στα τρία νέα Υ/Β τύπου 214 και στο εκσυγχρονισμένο Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ, αναμένεται να προστεθεί το επόμενο διάστημα και το Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ, τελευταίο στη σειρά των υποβρυχίων τύπου 214.

Με την συνδρομή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ συνεχίζονται οι εργασίες ναυπήγησης των νέων ΤΠΚ τύπου SUPER VITA Νο 6 και 7 στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Οι δύο αυτές πυραυλάκατοι θα προστεθούν στις άλλες πέντε του ίδιου τύπου που έχουν ήδη ενταχθεί στο στόλο.

Εξελίσσεται ομαλά το πρόγραμμα επανενεργοποίησης των πέντε αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας. Το πρώτο αεροσκάφος αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές του επερχόμενου έτους. Η ολοκλήρωση του προγράμματος θα ξαναδώσει στο Πολεμικό Ναυτικό μια δυνατότητα, η οποία είναι κομβική, για τις ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις και την επιτήρηση, τόσο σε εθνικό όσο και σε συμμαχικό πλαίσιο.

Στο σημείο αυτό αισθάνομαι υποχρέωση να αναφερθώ ιδιαίτερα στη συνδρομή της ευρύτερης ναυτικής οικογένειας, που συνεισφέρει στο Πολεμικό Ναυτικό με χορηγίες ή υπηρεσίες. Αγαπητοί φίλοι, θέλω να σας απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να σας διαβεβαιώσω ότι η βοήθειά σας αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο και παράλληλα να σας προτρέψω να συνεχίσετε την εθνική προσφορά σας.

Η δημοσιονομική συγκυρία επιβάλλει σημαντικούς περιορισμούς στους διατιθέμενους πόρους. Υποχρέωση της ηγεσίας του Πολεμικού Ναυτικού είναι να παρουσιάζει στην Πολιτική ηγεσία την πραγματική κατάσταση, χωρίς εξωραϊσμούς αλλά και χωρίς δραματοποίηση, ώστε στη συνέχεια αφού σταθμιστεί το σύνολο των παραγόντων, να λαμβάνονται οι βέλτιστες αποφάσεις προς το συμφέρον της χώρας.

Κύριε Υπουργέ

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι τους πόρους που μας διατίθενται τους αξιοποιούμε με ιδιαίτερη περίσκεψη και γνώμονα πάντα το εθνικό συμφέρον.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω επίσης, ότι οι άντρες και οι γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού, έχοντας πλήρη επίγνωση του ιστορικού βάρους και των υποχρεώσεών τους απέναντι στην πατρίδα, θα πράξουν το καθήκον τους, οποτεδήποτε απαιτηθεί, με τα μέσα που διαθέτουν.

Η παρακαταθήκη που μας έχουν αφήσει αυτοί που προηγήθηκαν δεν αφήνει περιθώριο για κάτι διαφορετικό.

Σεβαστοί απόστρατοι συνάδελφοι,

Αποτελείτε τις ζώσες ρίζες μας και αναπόσπαστο μέρος της μεγάλης οικογένειας του Πολεμικού Ναυτικού. Εσείς μας έχετε διαμορφώσει. Το Ναυτικό που παραλάβαμε από εσάς μας γεμίζει ευθύνες έναντι αυτών που θα μας διαδεχθούν. Έχουμε το χρέος να το παραδώσουμε στους επόμενους, σφυρηλατημένο με τις αρχές που εσείς μας παραδώσατε.

Κυρίες και κύριοι,

Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας στην γιορτή του Πολεμικού μας Ναυτικού. Αυτή την μεγάλη ημέρα **θυμόμαστε επιτεύγματα και ανθρώπους αξιοθαύμαστους**, θυμόμαστε τις στιγμές που ο Άγιος Νικόλαος «έβαλε το χέρι του», και αναλογιζόμαστε την βαριά ευθύνη που έχουμε, καθώς, όπως είπε και ο Θεμιστοκλής «Έχουμε γη και πατρίδα όσο έχουμε πλοία στην θάλασσα».

Σήμερα,

Αποτίουμε φόρο τιμής στους πεσόντες της ειρηνικής περιόδου. Είναι οι δικοί μας άνθρωποι και δεν τους λησμονούμε ποτέ.

Υποκλινόμαστε στους ναυμάχους πεσόντες που έδωσαν τη ζωή τους στους αγώνες του έθνους. Η θυσία

τους μας επιτρέπει να ζούμε και να αναπνέουμε ελεύθεροι.

Υποκλινόμαστε στην Πολεμική μας Σημαία, το σύμβολο του έθνους μας, το σημείο αναφοράς της ταυτότητάς μας.

Εύχομαι ο άγιος Νικόλαος να χαρίζει σε όλους υγεία, δύναμη και τους θαλασσοπόρους να τους συντροφεύει πάντα, φύλακας και προστάτης στην πλώρη τους.

Και τώρα σας καλώ όλους να αναφωνήσουμε:

Ζήτω το έθνος.

Ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό.